

Nieuwsbrief augustus 2016.

Vrienden en vriendinnen van de stichting Kleurrijk Leven voor Suriname, we hebben het voor elkaar gekregen!

De pakketten met rugtassen zijn op de boot, op weg naar Suriname.

Het heeft ons veel tijd en energie gekost, maar ruim voordat het nieuwe schooljaar zich in Suriname start, zijn we erin geslaagd, mede door de financiële bijdragen en het leveren van materiaal door een groot aantal donateurs, om de schoolgaande jeugd van het Parelhuis en stichting Mijnzorg (samen zo'n 60 kinderen) van een nieuwe rugtas met schoolgerei te voorzien, zodat ze na de vakantieperiode met een goede uitrusting van start kunnen gaan.

De inhoud van de rugtas bevat o.a. naast een etui met schrijfgerei, zoals potloden, puntenslijper, gum, kleurpotloden en ballpoints ook verschillende soorten schriften, een schoolagenda met stickers, notitie/collegeblok en liniaal o.i.d.

Daarnaast krijgen alle kinderen van stichting Mijnzorg een fotomapje met portretfoto's en hebben we voor het tehuis een foto-boekje laten vervaardigen met een aantal foto's van het feestje dat wij t.g.v. ons 10-jarig bestaan in 2015, samen met de AVANS SPH stagiaires Yellan Lemmers, Anna Wieman, Relinde van den Eijnden en Isabelle Bastiaanssen, op 4 juni jl. voor de kinderen hebben georganiseerd. Wij hopen van harte, dat de rugtas voor de schoolgaande kinderen een stimulans is om met plezier hun schoolop-leiding te vervolgen (of te starten).

Graag hadden we alle namen van donateurs willen vermelden, maar een aantal wil strikt anoniem blijven en van sommigen hebben we de naam niet doorgekregen, simpelweg omdat hun giften via andere donateurs liepen. Hoe dan ook, we zijn alle donateurs, meer dan erkentelijk dat zij ons in ons werk (blijven) steunen, want de situatie in Suriname wordt slechter en slechter:

De problemen van de economische crisis waar Suriname voor staat raakt de zwakkeren in de Surinaamse samenleving enorm. De problemen worden steeds meer en groter.

Wisselkoersen en prijzen van goederen zijn niet te houden.

De situatie wordt uitzichtloos.

De crisis raakt ook de sectoren (sociale) zorg en onderwijs: ziekenhuizen, sociale instellingen, scholen wachten op hun geld, c.q. subsidies. (zie ook onze nieuwsbrief van juni jl.). Zelfs het

basisonderwijs in Suriname wordt straks een luxe. De vraag is nu wie het nog kan betalen. De inschrijfgelden zijn schrikbarend omhoog gegaan, waardoor er een drempel is opgeworpen voor arme kinderen.

De stichting Kleurrijk Leven voor Suriname kan de financiële crisis in Suriname niet oplossen, maar we kunnen de lasten van de tehuizen, waar kinderen die met HIV/Aids zijn geïnfecteerd, worden opgevangen, wèl enigszins verlichten. Zij vindt dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn. Maar net zo belangrijk is, dat de voorziening in medicijnen, multivitaminen, de dagelijkse verzorging en levensmiddelen e.d. niet in gevaar komt. De stichting Kleurrijk Leven voor Suriname zal daarom deze kinderen met nog meer zorg omarmen en met nog grotere passie zich hard maken dat de kinderen een goed voorbereide reis naar de toekomst krijgen.



Alle sponsoren en donateurs, nogmaals hartelijk dank!

Brasa, Krista en Paul Monteiro