

## Nieuwsbrief Mei 2016.

Even een korte update, over wat onze stichting zoal bezighoudt. Het zal u vast niet ontgaan zijn, dat de economische situatie in Suriname verre van rooskleurig is: De ontevredenheid onder de bevolking groeit, maar een verbetering lijkt nog ver weg. Ging het bijna een decennium voor de wind, -met de laatste jaren zelfs een economische groei van meer dan 4 procent-, sinds kort gaat het bergafwaarts. Dit betekent dat er fors bezuinigd wordt, met name onze opvangtehuizen voor HIV/aids geïnfecteerde kinderen merken dat onmiddellijk. Zij hebben het heel zwaar. Alles wordt met de dag prijziger en sponsors in Suriname zeggen aan de vleet af omdat óók zij noodzaak zijn te bezuinigen. De stichting Kleurrijk Leven voor Suriname, is met man en macht bezig om de eerste noden te ledigen. Onlangs zijn weer vier

baby's opgenomen, waarvan twee hiv geïnfecteerd zijn, die extra zorg nodig hebben. Voor deze groep is blik babyvoeding nodig. De voeding is met de huidige situatie extreem duur. (Vele ouders kunnen het niet betalen en geven de kinderen allerhande combinaties van verdunde melk, wat uiteraard ondervoeding in de hand kan werken. Wij weten wel beter en kunnen onze kinderen dat niet aan doen.) Daarom hebben wij naast onze standaardpakketten met kleren, schoeisel, spullen voor lichamelijke verzorging, medicijnen, etc., ook melkpoeder verstuurd. Om te voorkomen dat de 65 kinderen, waar wij ons medeverantwoordelijk voelen te eenzijdig voedsel krijgen, laten we ook groente en fruit bezorgen, immers bij deze kwetsbare groep is het weerstandvermogen minder.

### Stagiaires

Op dit moment lopen 4 SPH studentes van AVANS hogeschool Breda stage in een van onze tehuizen. Zij hebben ieder een eigen opdracht gedefinieerd:

- straffen & belonen (ingaan op de tools, die eerder door andere SPH studentes zijn ontwikkeld)
- onderzoek onder begeleidster ( zgn. tantes) gericht op bijscholen en functioneren
- de interesses en mogelijkheden gericht op het wonen ondersteund worden door de leiding en
- in welke mate weten de jongeren welk beroep ze later willen uitoefenen, waar hun kwaliteiten liggen en hoe kunnen ze hierin ondersteund worden door de leiding?

Om zelf te kunnen kijken hoe en of deze studentes met hun opdrachten omgaan, en om de situatie over het wel en wee van 'onze' kinderen zelf te beoordelen, hebben we besloten om, met sponsoring van één retourticket door de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, de eerste helft van juni naar Suriname te gaan. (zie ook verslag stagiaires verder in deze nieuwsbrief)

We willen de kinderen ook een leuke dag bezorgen, via Facebook hebben we u verzocht ons hierbij te steunen: Wij zijn er trots op dat wij onze kinderen in Suriname kunnen omhelzen door hen in juni een feestje aan te bieden, dat mede door onze stagiaires wordt georganiseerd.

### Ontspanning, ook voor 'onze' kinderen.

We willen de kinderen ook een leuke dag bezorgen, via Facebook hebben we u verzocht ons hierbij te steunen: Wij zijn er trots op dat wij onze kinderen in Suriname kunnen omhelzen door hen in juni een feestje aan te bieden, dat mede door onze stagiaires wordt georganiseerd. Blijf ons a.u.b. hierbij helpen, door een minimale donatie van €2,- op rek.nr. NL10INGB0670372757 Kleine bijdrage, uw omhelzing, leidt tot groot plezier.

Overigens bejveren wij ons ook om HIV/Aids geïnfecteerde kinderen die niet in de opvangtehuizen een plaats hebben kunnen krijgen, derhalve nog in gezinsverband leven, te ondersteunen. Ook de medische wereld in Nederland zorgt ervoor dat 'ons' probleem de aandacht krijgt die het verdient: In het glossy magazine 'Heel de Huid' ( oplage 20.000 ex.) is een mooi interview over onze stichting geplaatst.

Tot slot, De formele opening van Kunsthuys Best, ([www.kunsthuysbest.nl](http://www.kunsthuysbest.nl)) is gepaard gegaan met een VIP avond op 13 mei jl., waarbij een schilderij van Paul Monteiro is geveild. De opbrengst ervan gaat geheel naar de stichting Kleurrijk Leven voor Suriname!



### In het Spotlight!

Graag wil Stichting Kleurrijk Leven de volgende personen/relaties bedanken voor hun bijdrage in het afgelopen periode: Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, (SLM), Reclamestudio Drukketel, St. Agogo, Dhr. A. Raams, Mevr. Ch. Simons-de la Parra, Mevr. A. van Bodegom, e.v.a. die het mogelijk maken een leuk feestje voor 'onze' kinderen te organiseren.

### Verslag AVANS SPH studentes.

Wij zijn, Anna, Isabelle, Yellan en Relinde. Wij lopen via Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname voor 5 maanden stage bij Stichting Mijnzorg in Suriname. Begin februari zijn wij gestart in het weeshuis en hebben het erg naar onze zin. We merkten wel direct dat we in een hele andere wereld terecht gekomen waren. Alles is anders! Om te beginnen was het ontzettend heet en dat waren we natuurlijk niet gewend. Ook zijn we vanuit Nederland kleinere cliëntengroepen gewend en hier heb je ineens met 45 kinderen te maken. Veel van deze kinderen zochten ons al snel op voor een knuffel en een praatje. Ze leken al snel aan ons gewend. De eerste week kregen we direct al Surinaamse les van de jongens en leerden ze ons lichaamsdelen in het Sranan Tongo (red. Surinaamse taal). Ook moesten we de

eerste weken aan de 'tantes' wennen en zij ook aan ons, maar dat is logisch. De communicatie verliep niet altijd even soepel, hierin zijn duidelijk cultuurverschillen te merken. Gelukkig zijn we nu beiden wat meer aan elkaar gewend en gaat het beter. We draaien zowel ochtend als middag diensten. Tijdens deze diensten proberen we de kinderen voornamelijk extra persoonlijke aandacht te geven. Dit door middel van knuffelen, samen spelen, boekjes lezen, samen kletsen en spelletjes doen. Hiernaast proberen we kinderen die extra aandacht nodig hebben omdat ze achterlopen, op het gebied van lezen of lopen bijvoorbeeld, of in een moeilijke situatie zitten hierbij te helpen of met ze te oefenen. De kinderen krijgen drie middagen in de week huiswerkbegeleiding onder leiding van twee juffen. Wij nemen enkele kinderen op verzoek van de begeleiding apart en oefenen en met hen de stof.

Naast deze taken ondersteunen we de 'tantes' bij de dagelijkse taken zoals het eten geven van de baby's, aankleden, verschonen van bedjes en toezicht houden op de kinderen zodat de 'tantes' tijd hebben voor andere taken. De kinderen hebben een hoop lieve en warme mensen om zich heen die voor hun zorgen. Wij proberen met onze kennis vanuit Nederland hier nog iets aan bij te dragen. Buiten onze stage genieten we van het lekkere Surinaamse eten, de lieve mensen en het prachtige land.