

Nieuwsbrief Juni 2016.

Met enigszins gemengde gevoelens kijken we terug op onze korte en enerverende reis naar Suriname, waar wij de HIV/Aids geïnfecteerde kinderen, die in ziekenhuizen zijn opgenomen, in tehuizen zijn ondergebracht maar ook nog in de thuisomgeving zijn, ondersteunen.

Gemengde gevoelens: enerzijds hebben wij mooie dingen kunnen realiseren, anderzijds worden we bedroefd, als we zien dat de sociale instellingen, dus ook de wees/opvangtehuizen, het bijzonder moeilijk hebben als gevolg van de zeer slechte economische situatie waarin Suriname is beland. Donatiemiddelen komen niet binnen en de toegezegde subsidies blijven al twee jaar lang uit. Als er geen verandering komt, moeten de tehuizen de deuren sluiten. Helaas ontkomen de, door ons ondersteunde tehuizen en gezinnen ook niet aan deze penibele situatie, maar we laten de kinderen niet de dupe worden en zullen met passie doorgaan deze kinderen enige kwaliteit van leven te bieden. Onze, en ook úw, hulp is nog harder nodig dan voorheen, immers de met HIV/Aids geïnfecteerde kinderen hebben niet om hun lot gevraagd!

Hoe ziet onze hulp eruit?

Directe kindhulp ziet er voor elk kind anders uit. Hoe minder last een kind van zijn ziekte, hoe beter het mee kan doen met zijn omgeving, in het tehuis of op school. Daarom zorgen we voor o.a. medicijnen, multivitamines, orthopedagogische begeleiding, de dagelijkse verzorging, levensmiddelen, etc.



Ons werkbezoek in een nutshell

Het doel van ons werkbezoek was om naast het zelf kunnen zien hoe het met de ca. 70 kinderen in de tehuizen gaat, het bezoeken van de kindertarts in s'Lands Hospitaal, als ook de SPH stagiaires te zien en spreken, die via onze stichting 5 maanden stage lopen in het tehuis St. Mijnzorg. Het is belangrijk dat we zowel van hen als van het tehuis te horen krijgen hoe e.e.a. verloopt.



Parelhuis

Als eerste hebben wij het Parelhuis bezocht, het tehuis dat wij vanaf de oprichting van onze stichting in 2005, actief hulp en ondersteuning bieden: in eerste instantie op facilitair gebied en infrastructureel, de laatste jaren op pedagogisch gebied. Van de directeur Saskia Rado en bestuursvoorzitter Rita Day kregen we te horen dat het met de kinderen (gelukkig) voorspoedig gaat. Echter, de eerder geschetste financiële zorgen, baart grote zorgen, het schoolbusje waarmee de Pareltjes naar de scholen worden gebracht, is nauwelijks nog te gebruiken.



s'Lands Hospitaal

Tijdens ons bezoek aan de kinderarts Dr. Rika Morpurgo van s'Lands Hospitaal kregen we te horen dat het aantal HIV geïnfecteerde baby's niet stijgt maar dat het aantal HIV besmettingen bij tieners als gevolg van kindermisbruik en incest, explosief stijgt. Er wordt daarom door deze zeer bevoegen en empathische kinderarts een extra beroep gedaan op de St. Kleurrijk Leven voor Suriname om ondersteuning te bieden! In het ziekenhuis werden we overigens geconfronteerd met een baby die HIV geïnfecteerd is, maar waarvan de moeder weigert om haar kind onder de hoede van een van de tehuizen, in dit geval het Parelhuis, te brengen. De moeder is volgens de kinderarts niet in staat haar kind in huis te verzorgen: zij heeft nog 3 andere kinderen, geen partner, geen werk, waardoor het 'therapietrouw' zijn, essentieel bij HIV, geen kans van slagen heeft!!

Mijnzorg

Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de stichting Kleurrijk Leven voor Suriname, hebben wij de 49 kinderen van St. Mijnzorg een dag van ontspanning bezorgd: Een feestje met volop eten en drinken, spelletjes onder de begeleiding van 'onze' 4 stagiaires, en een heuse DJ! We willen iedereen die ons hierbij financieel en of moreel ondersteund heeft,



hartelijk danken: het was een fantastische middag voor de kinderen van tehuis St. Mijnzorg.

Naast het feestje bij St. Mijnzorg hebben we de aanschaf en levering verzorgd van ventilatoren en een industriële wasdroger, wat met 49 kinderen geen overbodige luxe is. Tevens zorgden wij ervoor dat de stroomvoorziening van de wasmachines en drogers op een correcte manier werd uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat wij over een half jaar weer nieuwe apparatuur moeten leveren.

Ook tijdens de meerdere besprekingen met de leiding van St. Mijnzorg, o.a. Zrs. Selita van Dam, Ismen Boldewijn en penningmeester Stanley Boldewijn, is het duidelijk geworden, dat men wanhopig pogingen doet om de noodzakelijke gelden bijeen te krijgen om te zorgen dat de exploitatiekosten kunnen worden doorbetaald.

Het is elke dag passen en meten om de eindjes aan elkaar te knopen. Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname kan niet de financiële crisis in Suriname oplossen, maar we kunnen wel de met HIV/aids geïnfecteerde kinderen in Suriname met onze zorg omarmen en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren. HELP ONS DAARBIJ.



Gun onze, met HIV/AIDS geïnfecteerde kinderen in Suriname voor het nieuwe schooljaar letterlijk een rugzak (gevuld met schoolspullen). Met een bijdrage van €15,- gaat een kind het komende schooljaar weer blij naar school. NLI0INGB 0670372757

Tot slot willen wij de stagiaires Anna, Yellan, Isabelle en Relinde danken voor hun inzet en iedereen in Nederland voor hun medewerking en donaties, in het bijzonder Winny Muller van Kunsthuys Best en de familie Rekkoo voor de aanschaf van een veilingstuk/schilderij en in Suriname speciale dank aan vrijwilligers Johnny, Salimin, Patricia, zaakwaarnemer Patrick en goede vriend Max Chin A Sen.

Help ons in de strijd tegen HIV/AIDS in Suriname.

Omdat ieder kind niet alleen recht heeft op een veilige en beschermde omgeving, maar ook op MEEDOEN! Doet u ook mee? Brasa, Krista en Paul Monteiro

NLI0INGB 0670372757 t.n.v. Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname.

